

Turen til Zwolle.

Den 21. september drog 7 af Ringkøbing & Omegns Fugleforenings medlemmer af sted til det store Zwolle marked i Holland. Da foreningen ikke selv kunne samle deltagere nok, blev der indgået aftale med Silkeborg Fugleforening. Vi mødte op i Engesvang kl. 21.00 og folk strømmede til. Da alle var mødt op begyndte dobbeltdækkeren at rulle derudaf. Stemningen var god lige fra starten og der blev hygget med kaffe i bussen.

Vi kørte hele natten og efter nogle få timers søvn i bussen ankom vi til Zwolle tidlig lørdag morgen. Den medbragte morgenmad blev indtaget ved bussen og så var det ellers afsted til indgangen. Vi var så heldige, at vi ikke skulle stå i kø for at købe billetter, idet der var sørget for dette på forhånd.

To enorme haller med fugle ventede på os.

Inde i hallerne var der salgsborde fyldt med fugle. Det var bare at begynde ved det første salgsbord og så prøve at komme over det meste. Der var noget for enhver smag og fuglesælgere fra mange forskellige lande. Der var også rigtig mange stande med udstyr til fugle, bur og voliere. Redekasser som udhulede træstammer, transportkasser, frø, vitaminer og meget mere kunne købes for rimelige penge.

Kl. 15.00 mødtes vi igen ved bussen hvorefter turen hjem startede. Højt humør og mange oplevelser rigere hyggede vi os med andre fuglevenner i bussen og sidst på aftenen var vi igen tilbage i Engesvang.

Turen var en stor oplevelse og alle stabadserne værd og vi er alle her fra vores forening klar til at tage afsted igen næste år. En dejlig og veltilrettelagt tur, en god bus med masser af plads, god opvarmning med kaffe og sidst, men ikke mindst en god chauffør.

En tur hvor man møder mange andre fuglefolk og et marked som absolut er et besøg værd.

Venlig hilsen

Lilly Skovbo

Ringkøbing & Omegns Fugleforening



